

גבריאל צפרוני ז"ל - דברים שסיפר אודות ישעיהו קרניאל (עזמות)

הראיון נערך על ידי בהשתתפות רות.

ראשית היכרותם בשנת 1932 או 1933 בתווכו של בר-דרורא מעורכי דאר היום בירושלים.

כאשר החל (צפרוני) לעבוד בדאר היום הציגו בר-דרורא בפני עזמות ואמר "...הנה דור חדש של עיתונאים צעירים ומוכשרים"... עזמות השיב... "את זה עוד נראה..." בהמשך נפגשו גם אצל אלכסנדר אהרונסון בז"י.

בשנת 1935 נסע (צפרוני) לראיין את זאב זיבוטינסקי במקום מושבו בפריז במערכת העיתון "רסווט" ושוחח עימו על הרעיון שהגה להקמת הסתדרות ציונית חדשה, בשלב מסוים של השיחה אמר זיבוטינסקי... עזמות היה מוצא את הפסוקים המתאימים לתאר זאת "הכוונה לנחיצות הקמתו של הארגון החדש, הוא אמר זאת מתוך הערכה לכישרונו של עזמות.

עזמות לא היה ידוע כבליין או מאלה שהרבו לשבת בקפה וינה (קפה מיתולוגי ברח' יפו סמוך למערכת דאר היום- ש.ק) באחת הפעמים שישב בקפה זה נשאל ע"י ג'ק סיימון שליח יונייטד פרס "מדוע לא עזחיים?..."

באחד הימים התקשרו ממערכת דאר היום לקפה וינה ובקשו את עזמות אך המלצר סגר בחשבו שהייתה זו מתיחה כלשהי, כאשר התקשרו שנית מישהו מיושבי המקום קישר זאת וקרא לעזמות לטלפון, באי המקום סברו כי המדובר במישהו העובד בחברה קדישא ובמקום נוצרה מבוכה קלה.

דגל באימוץ המילה העברית תמונע (כנראה התכוון לראי נע) במקום קולנע (מחידושיו של אבי"י- ש.ק).

הוא לא היה מוכר כאדם אמיד במיוחד, אות לכך הייתה העובדה שלא נהגו ללוות ממנו כספים.

בירושלים התגורר תקופת מה במלון תורגימן שבבתי פיינגולד ואף אצל יצחק לוי מנהל האפי"ק בעיר.

בהזדמנות מסוימת במהלך שנת 1933 סעדו יחד א. צהריים במסעדה ערבית מול בנק ברקליס ברח' יפו (שנקראה בהיתול מחמד כהן?) יחד עם אורי קיסרי וג'ק סיימון, עזמות ציין כי אינו חסיד של אוכל מזרחי, הוא נכנס למטבח ובקש אוכל כשר בלבד.

עבד בהדסה על רקע הכרותו עם המנכ"ל יסקי ועם הנרייטה סאלד.

בעברו למד בקולג' סאן ג'וזף בבירות ועבד למחייתו בבנק של משפחת פרחי בעיר, הכיר היטב את הקהילה היהודית בבירות וידע רכילות רבה אודות אנשיה. ידע מלבד עברית גם אנגלית, צרפתית וערבית ברמה של קריאת עיתון. צורף למסדר "הבונים החופשיים" ע"י רפאל אבולעפיה שהיה נשיא המסדר. הכיר סיפורי הווי ואווירה מהתקופה, בעיקר אודות אישים רבים מן היישוב. היה מיודד עם לוי כתב הניו-יורק טיימס ואל-אהראם בירושלים. היה בידידות עם רבקה אהרונסון מז"י, אבא אחימאיר, אצ"ג ואבינועם בנו של ילין-מור. הוא נמנע מלבקר, בכתובתו העיתונאית, את אבא אחימאיר ואת אצ"ג. היה מיודד עם מיכאלשווילי, מתרגם מערבית במערכת דאר היום, אביה של הקומיקאית רבקה מיכאלי. היה מיודד עם אורי קיסרי. קבל משרת הוראה בחיפה ועבר להתגורר במקום, לא רצה להתגורר בז"י. הכיר את יוסף הפטמן עורכו השני של עיתון "הבקר" ואת חברתו שושנה שבאבו. אורן סוסנובסקי, כתב הבקר בחיפה, הציע לעזמות לכתוב עבור העיתון אך הוא השיב כי אינו מכיר את העורך. בחיפה היה מיודד עם עו"ד אבניאל ורעייתו נחמה ואף התלווה אליהם לטיול כלשהו. השתתף בכתובה בעיתון "במערכה" יחד עם עו"ד בן ציון בן אהרון. היה טיפוס צנוע, רבים שחרו להכירו, לא היה מוכר כרודף נשים. נהנה ממעמד של "הדרשן השבועי האזרחי של הגוש הלאומי" היה פטריוט לאומי אזרחי בכל רמ"ח אבריו.

כותב הדברים

ש. קרניאל